

SOGNE

Kirkebladene i Danmark

nyt

ØRUM GINNERUP STENVAD SOGNE

27. årgang - Maj 2024

Indhold

”Som præst og menighed”

Social Drive Out café

Konfirmationsdatoer
i 2025 og 2026

Konfirmation anno 1928

Kirkebil

Stenvad kirkes historie

Hvad laver men egentlig
i et menighedsråd

Stil op! Der er brug for dig

Kirkevandring

Musikalsk foredrag

Døbte i Ørum Kirke

Menighedsrådsvalg

Sognegårdens ældreklub

Sogneudflugt

Sogneaftener

Gudstjenesteliste

Særlige gudstjenester



”Som præst og menighed”

af Vibeke Høggaard

Hvad er det min Marie?

Sådan begynder en gammel kærlighedssang af Grundtvig, hvor der synges om, hvorfor de to elskende passer så godt sammen. Undervejs bliver deres kærlighed sammenlignet med præst og menighed.

Og det udsagn har jeg taget til mig.

For hvornår passer præst og menighed, kirke og menighed sammen?

Hvilke opgaver skal en kirke varetage, og hvilke tilbud skal man som kirke levere til sognet.

Tankerne på dette er mangfoldige.

Men når man laver undersøgelser, er svarene ret entydige.

Kirken skal være der, når man har brug for den.

For nogle vil det sige til dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.

For andre vil det være gudstjenesten om søndagen, babysalmesang i en barselsperiode eller god musik til en koncert.

Og for en helt tredje gruppe handler det om at kunne få kontakt til en præst, når behovet opstår, et øre der kan lytte.

Virkeligheden er, at vores behov er forskellige, men alle ønsker en nærværende kirke, der understøtter det behov, vi hver især oplever på samme måde, som vi ønsker et sygehus eller skolevæsen.

Derfra skal kirken så finde ud af, hvad behovet er for netop den menighed, kirken er grundlag for. Her ligger der en interessant opgave for menighedsrådet, præsten og menigheden.

For hvordan ønsker vi vores kirke skal være, og har vi mulighed for at få indflydelse på dette? Svaret her er ja. Ønskerne tager vi altid gerne imod, og hvorvidt de kan blive opfyldt, ja det vurderes i menighedsrådet.

Og her meget snart er der menighedsrådsvalg. Et valg der handler om, hvordan vi gerne vil være kirke. Vi skal nemlig også gerne fremadrettet være en kirke, der støtter op om fællesskabet i vores landsbyer.

For kirke er noget, vi gør sammen. Det er i samspillet mellem menighed, menighedsråd, præst og lokale foreninger, at fællesskaber gror frem.

Det er, når vi mødes til gudstjeneste, foredrag, cafe, kor, salmesang og meget andet, at kirken lever.



Hvordan vi er kirke, er noget, vi på mange måder selv bestemmer. Hvad er vigtigt for netop os? Og hvordan bruger vi de ressourcer, vi har, bedst muligt for menigheden? Interessante spørgsmål som jeg håber, der også fremover vil være lyst til at gribe i menighedsråd og menighed.

Så lad os sammen skabe kirke, i dag, i morgen og i fremtiden. En kirke hvor fællesskab og kristne værdier skal skabe grobund for, at kirke og menighed rækker ud mod hinanden, som Grundtvig i sangen rakte ud mod sin Marie.


Social Drive Out café

Opstart onsdag den 1. maj i ”Byparken” Gammelvej 7 Fannerup. Vi mødes hele sommeren hver onsdag kl. 10 – 11.30.

Der bydes på kaffe, the og brød, og der er rig mulighed for en god snak. Vi glæder os over, at vi igen i år, må være hos Bente og Arne i haven, og hvis det skulle regne, så åbner Arne gerne op til laden.

Cafèen er et samarbejde mellem Cafè Grenaa og Ørum-Ginnerup-Stenvad menighedsråd. Det er gratis at deltage og alle, både yngre og ældre er velkomne, også hvis du bor udenfor sognet.

Konfirmationsdatoer i 2025 og 2026

Ørum	17. maj 2025	2. maj 2026	
Stenvad	18. maj 2025	3. maj 2026	
Ginnerup	18. maj 2025	3. maj 2026	

Konfirmation anno 1928

Uddrag af bogen ”Ginnerup mellem 2 krige” af Aksel Sørensen, Ginnerup

Så oprandt den store dag, da vi skulle begynde at gå til præst. Vi måtte cykle den lange vej til Ørum, 7 km hver vej. En enkelt gang var vejret så slemt, at vi måtte gå hen over marken.

Jeg takker den dag i dag vores præst, fordi vi fik lært en del salmer udenad, som havde forbindelse til vores konfirmationsforberedelse. Desuden skulle vi kunne vores fadervor og trosbekendelsen udenad. Det kan jeg endnu, og jeg kunne naturligvis altid mit salmevers.

Den 15. april 1928 var den store dag, vi blev konfirmeret i Ginnerup kirke. Det var ikke svært at sige ja til at blive i sin dåbs pagt, det havde jeg forinden besluttet.

Jeg forstår ikke de mange, som efterhånden vakler og bestemmer, at de ikke vil konfirmeres. En sådan dag og en så afgørende ting i ens liv, kan ikke gøres om. Jeg mindes endnu, da vi stod i våbenhuset - alle vi konfirmander, mens kirkeklokkerne kimede, og præsten kom og hentede os ind. I to rækker gik vi, pigerne i deres hvide kjoler, og drengene i deres mørke habitter med sløjfe eller slips, ind og satte os i midtergangen.

Kirken var fyldt til sidste plads, og menigheden stemte i med: ”Denne er dagen som Herren har gjort.” Præsten overhørte os og talte til os. Senere knælede vi, mens ordene lød: ”Den almægtige Gud, som forud har antaget dig som sit barn i den hellige dåb og gjort dig til arving til det hellige liv, han opholder dig i denne din dåbs nåde, han giver dig bestandighed i troen, din sjæl til salighed.” Ordet fra præsten til mig var: ”Gid du ville agte på mine bud, da skulle din fred være som floden, og din retfærdighed som havets bølge.”

Derefter sang menigheden salmen, ”Han som på jorden bejler...”

Så er det blot at give ham sin hånd og sige ja. Så er pagten sluttet for evigt. Et stort øjeblik i ens liv var det, og skulle jeg vejlede andre om konfirmation eller ikke, ville jeg gøre det med sangen: ”Hvor er det godt at kende Gud i sine unge år...”

Efter højtideligheden i kirken var der så konfirmationsfest i hjemmene. Der var ikke de store gaver, jeg fik i alt 49,50 kr. det var lige det, mit konfirmationstøj havde kostet, men det betalte mine forældre.

På konfirmationsdagen kunne man være sikker på, at der lå et telegram fra KFUM og K med et tillykke på dagen, og derefter stod der, at konfirmanden med forældre var inviteret til konfirmandfest i missionshuset den og den dato.



Det var almindelig høflighed at tage mod tilbuddet. På dette møde blev man inviteret til at deltage i ”De unges” fester og møder fremover. Dengang var der mange unge på landet. På gårdene kunne der være op til 6 karle og piger. Det var derfor nemt at samle 35-40 unge til et møde. I mange år blev der holdt møder med Møller Jens Busk og Købmand Martin Adamsen, som talere og mødeledere. De fulgtes ofte ad og holdt korte taler eller fortalte historier. Og om sommeren morede vi os ofte med sanglege og lign.

Med kirkerummet som ramme om ens liv betyder noget. I den samme kirke at blive døbt, konfirmeret og gift. Og det bliver vel også stedet, hvorfra man skal stedes til hvile, når ens liv er slut.

Og det blev det. Aksel Sørensen døde i sit hjem den 8. marts 2008, og ligger begravet på Ginnerup kirkegård. Jeg var så heldig at få et signeret eksemplar af hans bog, og jeg fik lov til at citere og bruge bogen, alt det jeg havde lyst til.

*Lene Gleerup
medlem af menighedsrådet*

Kirkebil

Vi opfordrer alle, der skulle have et ønske om at deltage i en gudstjeneste eller arrangement, og som ikke har mulighed for at komme til vores kirker eller sognegården, om at benytte sig af kirke bilen.

Kirke bilen kan frit benyttes til alle gudstjenester og alle sognearrangementer i Ørum, Ginnerup og Stenvad kirker samt Ørum sognegård.

Kirke bilen bestilles via kirkekontoret i åbningstiden på telefon 23 99 99 95.

Stenvad kirkes historie

af Ulla Skovsen

Stenvad kirke blev indviet søndag den 14. juni 1959. På dagen læste pastor Søndergaard Sørensen bønner, der anvendes ved kirkeindvielser, og Biskop Skat-Hoffmeyer talte fra alteret ud fra et ord i Davids 119 salme. Efter talen fulgte det højtidelige indvielsesritual, og fra den stund havde Stenvad by ikke alene en kirkebygning, men en kirke.



Til dagen havde universitetslektor dr. teolog Johannes Sløk skrevet en kantate - et større musikstykke for solosangere. Bent Lorenzen havde komponeret musikken. Operasangeren Kirsten Schulz fremførte solostemmen ledsaget af flere kor.

Indvielsen af kirken var et stort tilløbsstykke. Trods dejligt sommervejr udenfor var der mødt så mange op, at kirken var fyldt til trængsel. Det dejlige lyse kirkerum dannede en skøn ramme om en stor oplevelse. Der var sat højtaler op ude på kirkegården, så de, der ikke var plads til i kirken, også kunne følge med i festligheden. Det var en meget stor dag for Stenvad og omegn.

Inden indvielsen var der lagt en kæmpe indsats af lokalbefolkningen. Det er kendt, at der, hvor man opretter en togstation, vokser en by. Det samme skete i Stenvad, da Ryomgård-Gjerrild banen blev anlagt. Der kom dygtige håndværkere, forretninger startede, købmand og brugsforening, der blev bygget mejeri og ny skole. Nu manglede der kun et, en kirke.

Helt tilbage i 1918 startede en kirkekomite kirkesagen. Der blev sikret en del penge, og det første udkast af en kirke blev tegnet af arkitekten, der havde tegnet Ulstrup skole. Man forsøgte at få ændret på pastoratet så Ørum-Stenvad kunne blive et nyt pastorat. Udfordringen var præstebetjeningsspørgsmålet. Det skabte så store vanskeligheder, at biskoppen ville afvente, om der kom en befolkningstilvækst. Den egentlige grund var dog, at sagen gik i hårdknude på

grund af ønsket om egen præst. Derudover var udfordringen, at Stenvad ikke var et sogn, men Ørum-Glæsborg sogne.

Kirkesagen lå nu stille helt frem til 1943. På det tidspunkt var det borgerforeningen med Søren Bødker som formand, der indkaldte til et møde med emnet: ”Forsamlingshus eller Menighedshus”. Doktor Lorentzen og brugsuddeler Hansen mødte op til mødet for at erklære, at forsamlingen ikke var kompetent til at behandle dette spørgsmål, fordi menighedshusets folk ikke var medindbyder.

Den 25. maj 1944 blev der afholdt møde på Stenvad Afholdshotel angående et påtænkt kirkebyggeri i Stenvad. Salen var fyldt til bristepunktet. Alene det, at der kom en biskop, var en bedrift. Derudover deltog provst Hein, Grenaa, samt sognepræsterne fra Fjellerup og Ørum. Biskop over Århus Stift Skat-Hoffmeyer indledte mødet og anbefalede at tage fat på det forberedende arbejde med at bygge et missionshus, som så senere kunne ombygges til en kirke. Men da kom der protester i salen, hele befolkningen ville have en kirke og ikke andet.

Forsamlingen tilkendegav enstemmigt, at den ville støtte kirkebyggeriet. ”Stenvads kirkefond” blev stiftet. Komiteens vigtigste opgave var at gå med en liste og tegne bidragsydere. De første var fra salget af menighedshusets grund, og en kapital på 4000 kr. Laurits Laursen, Vidtskue gav en tønne land til kirke og kirkegård. Man vidste, at kom der en kirke, skulle den ligge der.





Efter biskoppens forslag blev arkitekt Lønborg-Jensen kontaktet, og der blev enighed om at lade arkitekten lave en skitse og et overslag. Overslaget lød på 227.000 kr. Oktober 1944 var der indsamlet 61.500 kr.

I første skitse var kirken bygget af teglsten. Arkitekten foreslog, at hvis kirken i stedet blev bygget af marksten, kunne der spares 30.000 kr. Der blev nu igen lavet en liste, hvor der blev givet tilsagn om de nødvendige kubikmeter sten. En del tømmer blev skænket af Ramten Skov I/S. Alt materialet blev leveret gratis af de lokale vognmænd. Derefter var det samlede beløb nået op på 91.500 kr. Krigen sluttede, og man fortsatte igen planerne om kirkebyggeriet. Provst Hein Grenå gav det råd at anlægge en kirkegård, den kunne anlægges uden at spørge folketing og regering. I forbindelse med anlægget blev der søgt om tilladelse til at støbe fundamentet, og det blev bevilget.

Man var klar over, at byggeriet ikke kunne fortsætte foreløbig, derfor sikredes fundamenterne med flere vognlæs lyng. I 9 år havde rotter etc. en dejlig bolig der. I november 1948 døde arkitekt Lønborg-Jensen, og arkitekt Ravn fra Grenå overtog arbejdet.

Nu fulgte en lang række af udfordringer. Kirkeministeriet forlangte de endelige tegninger, og der manglede stadigvæk en døbefont. Men den helt store bombe faldt i april 1953. Den kongelige bygningsinspektør og kirkeministeriet sagde, at Stenvad kirke var alt for dyr, den kunne bygges billigere. Desuden var kirken en attrap uden kunstnerisk værdi. Derfor skulle der laves tegninger til en helt ny kirke. Biskoppen havde selv foreslået arkitekt Lønborg-Jensen, og

nu skulle der måske bygges en staklade eller et andet monstrum. Efterfølgende blev parterne enige om de oprindelige tegninger med nogle få justeringer. Kirkeminister Bodil Kock gæstede Stenvad juli 1955. Hun udtalte, at man nøje skulle holde sig til Lønborg-Jensens tegninger, og hun ville gøre sit for at Stenvad kirke kom på næste finanslov. Byggetilladelsen blev givet, og der blev truffet aftale med murermester Harry Skriver Rasmussen, Ørum og Karl Olsen, Rimsø.

Den 17. oktober 1956 skete grundstensnedlæggelsen. Den blev indmuret i det sydvestlige hjørne af koret. Det vigtigste er dog dokumentet, det ligger i et specielt metalhylster sammen med én mønt af alle gængse mønter. Derefter indmurede kirkeministeren den første sten, provsten den anden og dr. Lorentzen den tredje. Efterfølgende blev der talt, og dr. Lorentzen bad i sin tale om gaver til kirken - dog ingen lysekroner. Lønborg-Jensen havde sagt "overdådighed ødelægger mit arbejde", så det skal vi efterkomme. Byggeriet skred frem, dog dryppede der malurt i bægeret. De lokale arbejdsfolk, der havde lagt et stort arbejde med at bygge kirkegårdsdiget og anlæg af kirkegård, havde regnet med at få arbejde ved kirken. Det var arbejdsfolkernes ledighed, der fik arbejdet sat i gang ved hjælp af arbejdsministeriet. Denne klausul var ved en fejl ikke nævnt i licitationen. Derudover var der mange opgaver for kirkekomiteen. Der skulle blandt andet tages stilling til kirkeklokke og orgel.

Den 21. juni 1957 blev der holdt rejsegilde. Der blev serveret pølser, øl, sodavand og cigarer. Nu var den halve kirke færdig og der blev hurtigt lagt tegl på taget. Nu kunne man begynde på hvælvingerne og færdiggøre kirken.



Lønborg-Jensen ville have et krucifiks i kirken. Det lykkedes efter kirkens indvielse. Rasmine og Peter Andersen, Pilegården i Stenvad testamenterede en gave på 8000 kr., og de blev brugt til Valdemar Foersom Hegndals smukke krucifiks fremstillet i elfenben.

I 2014 blev der lavet en udsendelse om kirken i serien "Vil du se min smukke kirke" og den kan findes på www.norrdjursmidtpastorat.dk/kirkerne/stenvad-sogn

Hvad laver man egentlig i et menighedsråd

af Else Marie Johnsen



Her følger en beretning om arbejdet i menighedsrådet de sidste 4 år.

Som det første er vi en del af Norddjurs Provsti, og hjemmehørende i pastorat Norddjurs Midt.

Derfor berører det også os, når Fjellerup-Glesborg aktuelt får ny præst. Valg af ny provst er også nært forestående, hvilket vi glæder os til.

Ørum-Ginnerup-Stenvad menighedsråd har nu bestået som en enhed i efterhånden 6 år, de sidste 4 år med 13 medlemmer, som sammen med præsten Vibeke Høggaard Sommer danner rådet. Samarbejdet er rigtig godt, der er mod og lyst til at arbejde med tingene. Vi har kunnet gøre brug af hinandens kompetencer og erfaringer, enten det gælder håndværk, økonomi, it eller personaleansvar. Flere har været med i mange år, men også nogle var nye. Vi er hvert år på en studietur i juni måned, både lærerigt og fornøjeligt.

Der er brug for det hele, når kirkelivet skal trives og vores skønne kirker skal bevares og holdes vedlige. Vi holder kirkesyn hvert år. Det er altid spændende at få sat tekst og tal på gamle og nye mangler, ude som inde. Alle bygninger inspiceres. Arbejdet med udbedringer skal planlægges og sættes på budget. Noget særligt er det hvert 4. år, når provsten kommer og står i spidsen for seancen. Kirkegårdene er vigtige og har betydning for rigtig mange. Omlægninger og fornyelse er foretaget med tilpasning til de nuværende behov. Frie arealer med græsplæner lyser op. Graverne er dygtige og parate til at tage opgaverne på sig. Arbejdsgiver er menighedsrådet jo for alle ansatte, som tæller kirkesanger, organist, kordegn, graver og gravermedhjælper og en vært for sognegården. Der skal laves Mus-samtaler, APV, medarbejdermøder og job opslag/samtaler ved nyansættelser. Kirkens penge skal nødvendigvis administreres, budgetlægges og registreres med god hjælp fra regnskabskyndige folk hos "Velas".

I kirken er søndagsgudstjenesterne og de kirkelige handlinger omdrejningspunktet for Vibekes arbejde, og vi andre en del af menigheden. Men derudover er der spændende sogneaftener, som vi planlægger i fællesskab.

Sogneudflugten sidst i august er kommet til i denne periode, og alle der har lyst kan komme med. Sidst må nævnes sommer-cafeen i Fannerup i Arne og Bentes have, som fungerer som et rigtig rart socialt være- og mødested. Sat i gang med støtte fra Cafe Grenå.

Mange bolde at spille med i et spændende og betydningsfuldt arbejde.

Stil op!

Der er brug for dig

af Leo Sørensen

Vi er allerede godt i gang med 2024 og menighedsrådet er også i gang med at løse de opgaver der skal løses. En af opgaverne er at afholde valg til det lokale menighedsråd til september.



Jeg vil gerne allerede nu komme med en opfordring til alle om at overveje om det ikke er nu, man skal melde sig og stille op til menighedsrådet.

At sidde i menighedsrådet er en spændende opgave, og du har herigennem mulighed for at tage medansvar for drift og fremtid for dine lokale kirker. Jeg synes, at en af de meget vigtige opgaver er at få flere til at engagere sig i arbejdet for vores kirker, så nye tanker og ideer hertil er meget velkomne. Der er mange forskellige opgaver som menighedsrådet skal løse, og der er brug for forskellige kompetencer. Har du allerede kompetencer, vil du gerne videreudvikle dem eller eventuelt få nye, så er der mulighed for at arbejde med personaleledelse, kommunikation, økonomi, samarbejde, aktiviteter, personlig udvikling og meget mere.

Sidder du og tænker: ”Jeg kunne godt tænke mig at være med til at udvikle lokalsamfundet og sætte en retning”, så kan du i menighedsrådet være med til at præge og styrke fundamentet for vores kirker. Det er meget vigtigt at vi fastholder det fællesskab vi har på tværs af køn, alder og baggrund så kirken fortsat er en vigtig del af vores dagligdag.

Har du tanker om at gøre en forskel, så kan du måske bidrage med nye ideer til at udvikle kirkens indsats for eksempelvis børnefamilier, ældre og udsatte og dermed også være med til at arrangere nye aktiviteter i vores sogne.

Endnu en gang vil jeg gerne komme med en opfordring til at overveje at stille op til menighedsrådet til september for derigennem at give dit bidrag til folkekirkens lokale demokrati.

Folkekirken har brug for forskellige holdninger og synspunkter, så vi kan sikre at vores kirke ikke bare er en stor tom bygning på toppen af en bakke, men er en arbejdende kirke hvor der er plads til alle.

Kirkevandring

**Onsdag den 19. juni
kl. 19.00 i Fannerup**

Vi mødes ved forsamlingshuset og går en tur på ca. fem kilometer ned i sundet.

Undervejs vil landmand Jørgen Hougaard fortælle om nogle af de udfordringer som landbruget møder i disse år, med bl.a. tørke og voldsom regn.

Sundet har gennem sine mere end 100 år været genstand for stor interesse og helt særligt i disse år.



Men hvad betyder de ændrede forhold i sundet, og er udfordringerne her de samme, som i resten af landet?

Efter turen er der kaffe og kage i cafeen i Byparken ved Arne og Bente Sørensen, hvor vi også vil synge et par aftensange.

Morten fra Badehotellet

Et underholdende og musikalsk foredrag onsdag den 12. juni kl. 19.00 i Ørum Sognegård

Kom tæt på Morten og bagom TV2's populære tv-serie

- Hvad der gør Badehotellet til en succes
- Hvordan skaber man en serie der foregår i en anden tid
- Hvad sker der bag kameraet på Badehotellet
- Hvordan har Morten fundet frem til "Morten"



I foredraget fortæller Morten Hemmingsen om, hvordan serien bliver til. Både anekdoter fra optagelserne, og arbejdet med karakteren Morten, der går fra husmandssøn over skibsreder til aktiv frihedskæmper.

Undervejs synger Morten nogle af seriens – og tidens sange, og vi tager en fælles snak om seriens budskaber.

Foredraget byder også på musikalske indslag fra Mortens karriere.

Sogneaften arrangeres i samarbejde med KLF, Kirke & Medier. Åben for alle!

Billetpris: 200 kr. for foredrag og kaffe.

Billetter fås hos kordegn Pia Hougaard, Åbrovej 44, Ørum Djurs
eller på hjemmesiden www.norrdjursmidtpastorat.dk/

Døbte



*Alberte Laursen,
døbt den 28. oktober 2023 i Ørum Kirke.*



*Milas Kruse Rasmussen,
døbt den 18. november 2023 i Ørum Kirke.*



*Peter Wandahl Pedersen Kruse,
døbt den 14. januar 2024 i Ørum Kirke.*



*Viola Carolina Pedersen Høgh,
døbt den 3. marts 2024 i Ørum Kirke.*



*Carl Kroier,
døbt den 16. marts 2024 i Ørum Kirke.*



Valgets datoer

I år afholdes valg til menighedsrådet i alle sogne i Danmark, således også i Ørum, Ginnerup og Stenvad sogne. Valget afholdes efter lovbestemte regler, og der er 2 vigtige datoer.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu! Din kirke har brug for din støtte.

Tirsdag den 14. maj 2024 afholdes orienteringsmøde i Ørum Sognegård kl. 19.00

Her vil formanden for menighedsrådet orientere om menighedsrådets arbejde siden sidste valg for 4 år siden, og valgbestyrelsen vil fortælle om valgprocessen.

Tirsdag den 17. september 2024 afholdes valget / valgforsamlingen i Ørum Sognegård kl. 19.00

Her afholdes valget med opstilling af kandidater og skriftlig afstemning.

Sogneårdens Ældreklub

3 dage om måneden samles Sogneårdens Ældreklub til sang, banko, og andet. Folk medbringer selv kop og kage, og Ældreklubben laver kaffen. Yderligere information: Merete Birkballe, tlf. 22 18 16 91

Maj 2024	
Onsdag den 1. maj kl. 13.30	Sang
Onsdag den 15. maj kl. 13.30	Banko
Onsdag den 29. maj kl. 12.30	Forårsfest
Juni 2024	
Onsdag den 5. juni kl. 13.30	Sang
Onsdag den 19. juni kl. 13.30	Banko
Onsdag den 28. juni kl. 13.30	Sang med underholdning
Juli 2024	
Onsdag den 3. juli kl. 13.30	Sang
Onsdag den 17. juli kl. 13.30	Banko
Onsdag den 31. juli kl. 13.30	Sang med underholdning
August 2024	
Onsdag den 7. august kl. 13.30	Sang
Onsdag den 14. august kl. 13.30	Banko
Onsdag den 28. august kl. 12.30	Høstfest
September 2024	
Onsdag den 4. september kl. 13.30	Sang
Onsdag den 11. september kl. 13.30	Banko
Onsdag den 25. september kl. 13.30	Sang med underholdning
Oktober 2024	
Onsdag den 2. oktober kl. 13.30	Sang
Onsdag den 16. oktober kl. 13.30	Banko
Onsdag den 30. oktober kl. 13.30	Sang med underholdning
November 2024	
Onsdag den 6. november kl. 13.30	Sang
Onsdag den 13. november kl. 13.30	Banko
Onsdag den 27. november kl. 13.30	Sang med underholdning
December 2024	
Onsdag den 4. december kl. 12.30	Julefrokost
Onsdag den 11. december kl. 13.30	Banko



Sogneudflugt

Tirsdag den 20. august 2024

Turen går til Viborg Domkirke, hvor der er rundvisning.

Kaffe på Viborgs ældste kro ”Rindsholm”, hvor der også er en mindelund for danske soldater.

Afgang kl. 12.30 fra Sognegården.

Tilmelding til Kordegnkontoret senest 5. august.

Tlf: 23 99 99 95 eller mail: plh@km.dk

Betaling i bussen: 120 kr.



Sogneaftener

Trio Tao

Onsdag den 4. september kl. 19.00 i Ørum sognegård

Trio Tao, som består af Anita og Orla Pedersen samt Tine Bang Emborg ved klaveret, vil denne aften komme og synge og spille for og sammen med os.

Der vil være sange fra Højskolesangbogen og andre gode sange fra vores fælles sangskat.

Entre 40 kr.
inklusive kaffe og kage



Foredrag af Ellen Skov Birk om Jacob A. Riis

Tirsdag den 19. november kl. 19.00 i Ørum sognegård



Fortællingen om Jacob Riis fra Ribe, der i 1870 fattig og ulykkeligt forelsket emigrerede til USA, hvor han hutlede sig igennem med forskellige småjobs. Han var også i perioder arbejdsløs og levede i New Yorks slum, som han senere beskrev i bogen “The Other Half”.

Som politireporter blev han ven med den senere præsident Roosevelt, der ved Riis’ begravelse kaldte ham “Den ideelle amerikaner”.

Fortællingen indeholder også en usædvanlig kærlighedshistorie. Der har længe været et museum for Riis i New York og i juni 2019 fik Jacob Riis endelig anerkendelse i Danmark med åbningen af Jacob A. Riis Museum i Ribe.

Entre 40 kr. inklusiv kaffe og kage

Gudstjenester	Stenvad	Ørum	Ginnerup
Sø. 5. maj 5.s.e.påske		11.00 VH	
To. 9. maj Kr. himmelfart	11.00 VH		
Sø. 12. maj 6.s.e.påske		9.00 KLGR konf.	13.00 VH
Sø. 19. maj Pinsedag	9.30 KLGR		
Ma. 20. maj 2. pinsedag		11.00 VH	
Sø. 26. maj Trinitatis			9.30 VH
Sø. 2. jun. 1.s.e.trinitatis			9.30 MBJE
Sø. 9. jun. 2.s.e.trinitatis	11.00 VH		
Sø. 16. jun. 3.s.e.trinitatis		11.00 VH	
Sø. 23. jun. 4.s.e.trinitatis			9.00 NN
Sø. 30. jun. 5.s.e.trinitatis	9.30 VH		
Sø. 7. jul. 6.s.e.trinitatis			11.00 VH
On. 10. jul.		19.00 VH i præstegårdshaven	
Sø. 21. jul. 8.s.e.trinitatis	9.30 NN		
Sø. 28. jul. 9.s.e.trinitatis		9.30 MBJE	
Sø. 4. aug. 10.s.e.trinitatis			9.30 KLGR
Sø. 11. aug. 11.s.e.trinitatis			9.30 VH
Sø. 18. aug. 12.s.e.trinitatis		9.30 NN	
Sø. 25. aug. 13.s.e.trinitatis			11.00 VH
Sø. 1. sep. 14.s.e.trinitatis	11.00 VH		
Sø. 8. sep. 15.s.e.trinitatis		9.30 MBJE	
On. 11. sep.		17.30 VH børn	
Sø. 15. sep. 16.s.e.trinitatis		11.00 VH høst	
Sø. 22. sep. 17.s.e.trinitatis	9.30 KLGR høst		
Sø. 29. sep. 18.s.e.trinitatis			11.00 VH høst

VH = Vibeke Høggaard Sommer,
 MBJE = Maria Behrenthz,

KLGR = Kathrine Gents,
 NN = Ny præst

De aktuelle gudstjenester kan altid ses på hjemmesiden: www.norddjursmidtpastorat.dk
 og i Ugeavisen

Særlige gudstjenester

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag i sognegårdens have 20. maj kl. 11.00

Traditionen tro, holdes der pinsegudstjeneste i det grønne. Vi synger smukke pinsesalmer og håber vi får et glimt af solen. Efterfølgende kan der købes smørrebrød og drikkevarer i sognegården.

Aftengudstjeneste i det fri onsdag den 10. juli kl. 19.00

Vi samles til en hyggelig aftengudstjeneste i præstegårdshaven. Vi flytter gudstjenesten ud og nyder en stille sommeraften. Medbring gerne en stol eller et tæppe. Ved dårligt vejr flyttes gudstjenesten til kirken. Efterfølgende er der kaffe og kage.



Børnegudstjenester

I løbet af efteråret vil der være 2 spaghettigudstjenester i Ørum kirke. Vi begynder altid i kirken kl. 17.30, hvor vi vil synge, og få fortalt bibelhistorie. Undervejs vil vi også bevæge os og bruge kirkerummet. Vores børnekor deltager i gudstjenesterne. Efter ca. en halv time går vi i sognegården og spiser sammen. Gudstjenesterne vil blive annonceret i ugeavisen, på hjemmesiden og Facebook.

Kontakt

Sognepræst:	Vibeke Høggaard Sommer	40 47 69 95
Kordegn:	Pia Hougaard	23 99 99 95
Ørum / Ginnerup kirkegård:	Graver Annelise Rasmussen	40 47 69 94
Stenvad kirkegård:	Graver Grethe Hansen	61 37 80 47
Kirkesanger, kor og babysalmesang:	Charlotte Neumann	40 93 52 54
Menighedsrådsformand:	Else Marie Johnsen	50 95 29 75
Sogneyt redaktør:	Harald Villemoes	20 30 51 93
Hjemmeside:	www.norddjursmidtpastorat.dk	